

De drie-eenheid is geen Bijbels gegeven volgens vele Bijbelonderzoekers, waaronder dr. Grantley.

Historicus dr. Grantley Robert McDonald promoveert in Leiden op deze eeuwenlange discussie. De auteur onderzoekt de zogeheten "**comma Johanneum**", een korte zin ("comma") die in de meeste vertalingen **1 Johannes 5:7-8** tussen **1522 en de tweede helft van de negentiende eeuw** te vinden is.

De tekst komt echter in de oudste Griekse handschriften **niet** voor. Ook wordt hij door de vroege kerkvaders niet geciteerd wanneer ze dit gedeelte van de Johannesbrief aanhalen. In de achttiende eeuw groeide de wetenschappelijke overeenstemming over de onechtheid van de comma Johanneum.

Een vraag aan dr. Grantley Robert Mc Donand: *Als de comma Johanneum dan later toegevoegd zou zijn in de Bijbel, zoals u betoogt, betekent dit dan dat de drie-eenheid in de klassieke zin van het woord niet aan de Bijbel ontleend kan worden?*

Hij zegt: *"De drie-eenheid wordt nergens expliciet in het Nieuwe Testament genoemd, behalve in de comma Johanneum. Natuurlijk, Vader, Zoon en Heilige Geest komen in het Nieuwe Testament aan de orde, maar de aard van de relatie is niet duidelijk. Degenen die de echtheid van de comma Johanneum willen verdedigen, doen dat vanuit de wens om de leer van de drie-eenheid te behouden. Of vanuit een sentimentele gehechtheid aan een onvolmaakte 17e-eeuwse uitgave van de Bijbel, maar niet vanuit hun kennis van de geschiedenis van de tekst van 1 Johannes. Historisch gezien is het probleem simpel: de comma Johanneum komt niet voor in oude manuscripten en vertalingen van 1 Johannes, maar alleen in een zeer beperkt aantal Griekse handschriften, die bovendien alle laat middeleeuws worden gedateerd"*.

De roomse kerk heeft bewust de drie-eenheid gecreëerd, om het aan het heidendom gelijk te maken (kerstenen)

Vanuit Babylon verspreidde deze mysteriegodsdienst zich naar alle omringende naties. De heidense drie-eenheid bestaat uit Isis, Horus en Seth. En is afgeleid van Nimrod, Semiramis en Thammuz.

Ook de dooptekst in Matth 28 is anders dan de doopteksten in de rest van het nieuwe testament.

In de Bijbel wordt nergens gedoopt "in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige geest", maar (na de doop van Johannes) enkel en alleen in de naam van Jezus (Handelingen 2:38, 8:16, 10:48, 19:5). **De "kerkvader" Eusebius citeert Mattheus 28:19 maar liefst 21 keer, zonder de "doopformule"**, maar als "maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen *in mijn naam*". Er is dus ook een grote kans dat de "doopformule" een invoeging is van latere datum.

Paulus gaf de gelovigen de opdracht meegeeft om 'alles wat zij doen met woorden of werken, te doen in de naam van de Heer Jezus' (Col.3:17). Dit 'alles' valt uiteen in talloze activiteiten binnen het christendom. Heel opmerkelijk is dat nergens gesproken wordt over handelen in de naam van de Vader of de Heilige Geest.

- **op Zijn naam** zullen de heidenen hopen' (Matth.2:21).
- 'waar twee of drie vergaderd zijn **in Mijn naam**' (Matth.18:20).
- 'ieder die... heeft prijsgegeven **om Mijn naam**' (Matth.19:29).
- 'die een kracht zal doen **in Mijn naam**' (Marc.9:39).
- '**in Mijn naam** zullen zij boze geesten uitdrijven' (Marc.16:17).
- 'de geesten onderwerpen zich aan ons **in Uw naam**' (Luc.10:17).
- 'dat **in Zijn naam** moest opgeroepen worden bekering tot vergeving van zonden' (Luc.24:47).
- 'macht gegeven om kinderen van God te worden die **in Zijn naam** geloven' (Joh.1:12).

- 'wat u ook vraagt **in Mijn naam**, Ik zal het doen' (Joh.14:13).
- 'de Geest die de Vader zenden zal **in Mijn naam**' (Joh.14:26) (Joh.15:16).
- 'dat u gelovende, het leven hebt **in Zijn naam**' (Joh.20:31).
- 'op het geloof **in Zijn naam** heeft zijn naam deze sterk gemaakt' (Hand.3:16).
- 'te spreken op gezag **van de naam van Jezus**' (Hand.4:18).
- 'die **de naam van Jezus Christus predikte**' (Hand.8:12).
- 'vergeving van zonden **door Zijn naam**' (Hand.10:43).
- 'allen **die de naam** van onze Heer Jezus Christus **aanroepen**' (1 Cor.1:2).
- 'gerechtvaardigd **door de naam** van de Heer Jezus Christus' (1 Cor.6:11).
- 'Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie buigt' Fil.2:9
- 'opdat **de naam van onze Heer Jezus** in u verheerlijkt wordt' (2 Thess.1:12).
- 'de liefde die u **voor zijn naam** getoond hebt' (Hebr.6:10).
- 'met olie zalven **in de naam van de Heer**' (Jac.5:14).
- 'dat wij geloven **in de naam van zijn Zoon**' (1 Joh.3:23).
- 'en u houdt vast **aan Mijn naam**' (Op.2:13).
- 'U hebt **Mijn naam niet verloochend**' (Op.3:8).
- 'op wier voorhoofden **Zijn naam geschreven** stond' (Op.14:1).

Waar er sprake is van de waterdoop komen we **ook alléén de naam van Jezus** tegen. Deze teksten worden hieronder allen genoemd:

- ieder van u laat zich dopen **in de naam van Jezus Christus** tot vergeving van uw zonden' Hand.2:38.
- 'zij waren gedoopt **in de naam van de Heer Jezus**' (Hand.8:16).
- 'Petrus beval hen te dopen **in de naam van Jezus Christus**' (Hand.10:48).
- 'zij lieten zich dopen **in de naam van de Heer Jezus**' (Hand.19:5).
- 'wij allen die **in Christus Jezus gedoopt** zijn' (Rom.6:3).
- 'U allen die **in Christus gedoopt** bent' (Gal.3:27).

De Griekse tekst van Nestle en Aland geeft in het tekstkritisch gedeelte aan dat er tot en met Eusebius (± 300 na Chr.) een andere tekst heeft bestaan die later niet meer gedeeld wordt door de diverse handschriften. Er staat namelijk in de eerste tekstregel 'in de naam van Mij'. Deze tekst zou dan na het concilie van Nicéa (325 na Chr.) – waar het dogma van de Drie-eenheid vastgelegd werd – veranderd zijn. Met betrekking tot de Drie-eenheidformule aan het slot van Mattheüs heeft F.C. Conybeare al in 1901 bewezen, dat die ontbreekt in alle geschriften en afschriften van Eusebius die vóór het concilie van Nicéa werden geschreven.