

Is Pretorisme de juiste eindtijd visie, en uit welke bron komt deze leer?

Het pretorisme is een leer die gelooft dat Jezus in het jaar 70 na Chr. is teruggekomen, en het duizendjarig vreedrijk al is geweest. Deze leer heeft ook in het protestantisme zijn invloed gehad tot op nu toe. De eerste systematische, preteristische beschouwing was *Vestigatio arcani sensus in Apocalypsi*, gepubliceerd in 1614 en geschreven door de jezuïet Luis De Alcasar tijdens de contrareformatie. Een van de eerste protestanten die deze visie aannam, was Hugo de Groot. Het was de Rooms Katholieke tegenactie tegen de protestanten. De protestanten zeiden namelijk dat de Paus de antichrist was. En daarop reageerde de Roomse kerk via de jezuïet Luis De Alcasar. In diverse historische

interpretaties die ontstonden in de periode van de reformatie werd "Babylon", "de grote stad" en "grote hoer" uit Openbaring 14-18 namelijk gezien als een profetische afbeelding van "Rome" (de Rooms-Katholieke Kerk / het pausdom). Mede door deze tegenstelling vond het preterisme in eerste instantie weinig ingang in protestantse kringen. Tegen het einde van de 18e eeuw raakte de preteristische interpretatie meer ingeburgerd. De eerste volledig preteristische protestantse uiteenzetting werd in 1730 geschreven door de Fransman Firmin Abauzit: *Essai sur l'Apocalypse*. Abauzit was een bibliothecaris in de destijds onafhankelijke protestantse republiek Genève. Dit maakte onderdeel uit van een groeiende ontwikkeling van een meer systematisch-preteristische interpretatie van Openbaring. Een bekende hedendaagse vertegenwoordiger van (een gematigde variant van) het preterisme is de Anglicaanse nieuwtestamenticus Tom Wright. In Nederland zijn dat met name David Sorensen en Jeroen Koornstra.

Maar wat zegt de Bijbel over de eindtijd, en de juiste volgorde?

In het jaar 70 na Chr. werd Jeruzalem en de tempel volledig verwoest door de Romeinen onder aanvoering van Titus. Het was een tijd van benauwdheid voor de Joden alleen maar in die regio. En niet wereldwijd zoals in de tijd vlak voor Jezus komst zal gebeuren. Zoals Jezus voorspelde in Mattheus, Lucas en Marcus. Het Romeinse rijk besloeg een bepaald deel van de wereld. Buiten het Romeinse rijk waren er nog velen andere volken die niet onderworpen waren zoals de: Germanen, Vandalen, Scandinavië, Batavieren, Friezen en vele andere volkeren.



De Israëlieten die uit Jeruzalem en Israël werden verdreven, verspreiden zich over de wereld, net als de stammen die tijdens de Babylonische ballingschap waren verspreid onder de volkeren. Jezus zei, dat velen zouden misleiden door vals evangelie en valse christussen. En dat is ook gebeurd tot nu toe (tot aan de eindtijd) zoals het Bijbelboek Daniel voorspelde.

Jezus zei ook dat er oorlogen, hongersnoden, besmettelijke ziekten en aardbevingen op verscheidene plaatsen zouden zijn. Maar dat dit niet het einde zou zijn. Integendeel. Al deze dingen zijn slechts het begin der wééén. In **Opb 6:8** wordt hetzelfde voorspeld met het 4^e zegel, dat via het valse paard wordt uitgebeeld in een

visioen aan Johannes getoond.

Jezus zei; dat voor dit alles Zijn volgelingen al vervolgd zouden worden in verdrukking, en gedood zouden worden om het evangelie. Dat is inderdaad gebeurd vanaf het begin tot nu toe in vele landen. Openbaringen 6:9 geeft dit treffend weer in het 5^e zegel wat wordt geopend.

Jezus zei ook, dat er velen zouden struikelen, ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. Er zouden veel valse profeten opstaan die velen zullen misleiden. Dat zien we ook nu in deze tijd. De wetteloosheid zal toenemen, en de liefde van de meeste mensen zal verkillen, maar wie volhardt tot het einde toe, die zal behouden worden. **Als het evangelie is gepredikt in heel de wereld, dan zal het einde zijn.** Dit is een belangrijk ijkpunt. En we zien in 2021 dat dit bijna een feit is in onze tijd. En dat is zeker nog niet gebeurd in de eeuwen hiervoor!

De komst van Jezus op de wolken waarbij Zijn uitverkorenen Hem tegemoet zullen gaan, wordt door Jezus, maar ook door Paulus en Johannes heel duidelijk aangegeven.

Paulus zegt in 2 Thess 2 “die dag (vereniging met Jezus) komt niet voordat de zoon van verderf is geopenbaard”. En in 1 Thess 5 zegt Paulus “wanneer de mensen zeggen er is vrede en veiligheid, dan overkomt hen het verderf”. Jezus zei in Matth 24:21 dat er dan een grote verdrukking zijn zoals er nog niet geweest is vanaf het begin der wereld tot nu toe, en ook nooit meer wezen zal. Maar, zegt Daniel 12:1, Michael (aartsengel) zal de zonen van uw volk terzijde staan. Er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volkeren bestaan. En **in die tijd** zal “al wie in het boek (des levens) zijn geschreven ontkomen”. Dat zegt ook Johannes in **Opb 20:12**.

Jezus zegt in Matth 24:22 “als de dagen tijdens de grote verdrukking (namelijk) niet worden ingekort, dan zal geen enkel vlees behouden worden. Ter wille van de uitverkorenen wordt de tijd ingekort. Dat wil zeggen, dat in die tijd van grote benauwdheid Jezus komt om Zijn uitverkorenen te halen. Namelijk al wie in het boek des levens staat opgeschreven, zowel de gestorvenen als de op dat moment levenden.

Dit is het moment waarop de grote verdrukking zich bevindt op een zodanig hoogtepunt, dat anders geen “vlees” meer zou behouden worden. Zo zal de antichrist tekeer gaan op dat moment. Satan wil als God aanbeden worden, en wie dat niet wil zal niet meer kunnen leven. Deze tegenstander van God zal werken volgens het plan van satan.

Paulus zegt in 2 Thess 2:4 “deze tegenstander van God wordt als God vereert, hij doet zichzelf als God voor. wiens komst overeenkomstig volgens de werking van satan is. (wetteloze antichrist) Daniel 11:36 zegt; “de tegenstander (van God) zal voorspoedig zijn, totdat de maat der gramschap vol is. Paulus zei in 2 Thess 2:7 dat er iemand is (Gods Geest? Of Michael de aartsengel?), die hem toen (60 na Chr.) nog weerhield om zich te openbaren. De tegenstander van God zal uiteindelijk tijdens Jezus komst op de wolken, uit het midden verwijderd worden. (want Jezus zal hem verwijderen door de adem van Zijn Geest en hem krachteloos maken bij Zijn komst)

Jezus zei in Matth 24:28 “waar het dode lichaam is, zullen de gieren zich verzamelen”. Het dode lichaam is de mensen die dood zijn in hun overtredingen en misdaden. De satan en zijn demonen zijn als gieren. Zij zijn een prooi van satan. Wij zijn levend geworden in Christus. Over ons heeft de duivel geen macht.

Meteen na de verdrukking van die dagen, zal de zon en maan verduisterd worden. Het wordt zeer duister op de **gehele aarde**. De gemeente wordt **in die periode** door Jezus opgenomen, en we zullen voor eeuwig een woonplaats in de Hemel hebben. 2 Kor 5. De mensen die op de aarde achter blijven krijgen het erg moeilijk. De sterren vallen van de hemel, de krachten van de hemelen worden hevig bewogen. Lucas 21:25 zegt; “op de aarde zal radeloze angst zijn, de mensen zullen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die **over de wereld** komen. Opb 6:12 (Zeer grote angst) Vlak voor de opname zullen alle aardbewoners de Zoon des mensen zien komen. Jezus zegt; “wanneer u AL deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is. Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan voordat al deze dingen zijn gebeurd. Daarmee bedoeld Jezus AL deze dingen inclusief de grote verdrukking, en de radeloze angst. We zien nu al de voortekenen dat dit spoedig zo zal zijn.

Jezus zegt in Matth 24:30; “dan verschijnt aan de hemel het teken van de zoon des mensen”. De stammen van de aarde bedrijven rouw, en alle stammen der aarde zullen Hem zien als Hij op de wolken des hemels komt met grote kracht en majesteit. Wij stammen allemaal af van Sem, Cham en Jafeth. (wij zijn hun afstammelingen, stammen.) Matth 24:31 zegt; “Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij brengen Zijn uitverkorenen bijéén vanuit de gehele aarde. Paulus zegt in 1 Kor 15:52 “bij de laatste bazuin zullen de uitverkorenen worden veranderd. De levenden en de gestorvenen. En in 1 Thess 4:16 zegt Paulus “bij het geluid van een bazuin zal de Here neerdalen vanuit de Hemel. De doden zullen het eerst opstaan, en daarna de levenden.

Aan Johannes (Opb 11:15) werd geopenbaard dat de laatste of 7^e bazuin klinkt, en dat werd gezegd, “de koninkrijken der wereld zijn nu van onze Heer en Zijn Christus geworden. Hij zal Koning zijn voor eeuwig”.

Jezus zegt via een gezicht aan Johannes in Opb 16:15; “zie ik kom als een dief. Wees bereid. En daarna giet de 7^e engel zijn schaal uit. En er klonk een luide stem vanaf Gods troon. Het is geschied. Hieruit blijkt dat de oordelen direct na komst van Jezus Christus plaats vinden. Paulus zegt dit ook in 2 Thess 2:1.

We zien dus dat deze laatste (7^e) bazuin voorkomt in: Matth 24:31, 1 Kor:52, 1 Thess 4:16. Opb 11:15. En bij het laatste schaaloordeel in Opb 16:17 wat ook tijdens de dag des Heeren gebeurd.

Wie behoren tot de uitverkorenen? Ieder die Jezus heeft aangenomen als Zijn persoonlijke verlosser. En zijn zonden heeft beleden. Zowel de bekeerde Jood als Heiden. Wij zijn samen ingeënt in dezelfde boom en de wortel is Jezus. Wij hebben samen met het bekeerde Israël het burgerschap van Israël verkregen. En op deze manier zal, zoals Paulus zegt; “gans Israël worden behouden”. **Rom 11 7** Wat dan? Het geen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden.

Tekenen eindtijd voor Jezus komst zoals de Bijbel het zelf uitlegt in Zijn eigen volgorde:

- Matth 24:2 Tempel Jeruzalem volledig afgebroken. (70 na Chr.)
- Lucas 21:24 Israëlieten komen om door zwaard en worden verspreid onder de heidenen. (jr 70)
- Matth 24:5 Velen zullen worden misleid. En velen zeggen dat ze de Christus zijn.
- Daniel 11:35 Sommigen van de verstandigen zullen struikelen, opdat er onder hen loutering en schifting en zuivering te weeg gebracht wordt, **tot aan de eindtijd!** (500 v Chr.)
- Matth 24:6 Oorlogen. Maar nog het einde niet. (geest antichrist heerst constant in deze wereld)
- Matth 24:7 Hongersnoden, Besmettelijke ziekten, aardbevingen op verscheidene plaatsen.
- Matth 24:8 Al deze dingen zijn slechts het begin der wééén. **Opb 6:8** 4^e zegel vale paard
- Matth 24:9 Voor dit alles zullen ze u overleveren aan verdrukking en u doden. Luc 21:12. (ook nu) U zult door alle volken gehaat worden om mijn naam. **Opb 6:9** 5^e zegel
- Matth24:10 Er zullen velen struikelen, ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten.
- Matth 24:11 Veel valse profeten zullen opstaan, en velen misleiden. (Ook nu)
- Matth 24:12 Wetteloosheid zal toenemen, en de liefde van de meesten zal verkillen.
- Matth 24:13 Wie volhardt tot het einde die zal behouden worden.
- Matth 24:14 **Het evangelie zal worden gepredikt in heel de wereld, en dan zal het einde zijn.**
- 2 Thess 2:2 Die dag (vereniging met Jezus) komt niet voordat zoon van verderf is geopenbaard.
- 1 Thess 5:3 Wanneer de mensen zeggen er is vrede en veiligheid, dan overkomt hen het verderf.
- Matth 24:21 Want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er nog niet geweest is vanaf het begin der wereld tot nu toe, en ook nooit meer wezen zal.
- Dan 12:1 Michael (aartsengel) zal de zonen van uw volk terzijde staan. Er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volkeren bestaan. **In die tijd** zal uw volk ontkomen, (al wie in het boek (des levens) zijn geschreven. (Zie **Opb 20:12**)
- Matth 24:22 Als de dagen tijdens de grote verdrukking (namelijk) niet worden ingekort, dan zal geen vlees behouden worden. Ter wille van de uitverkorenen wordt het ingekort.
- 2 Thess 2:4 Deze tegenstander van God wordt als God vereert, hij doet zichzelf als God voor.
- 2 Thess2:9 Wiens komst overeenkomstig volgens de werking van satan is. (wetteloze antichrist)
- Dan 11:36 (de tegenstander van God) zal voorspoedig zijn, totdat de maat der gramschap vol is.
- 2 Thess 2:7 Er is iemand die hem nu nog weerhoudt om zich te openbaren, en uiteindelijk uit het midden verdwenen is. (want Jezus zal hem verwijderen door de adem van Zijn Geest en hem krachteloos maken bij Zijn komst)
- Matth 24:28 Waar het dode lichaam is, zullen de gieren zich verzamelen. (over Gods kinderen geen macht, het dode lichaam is niet van God, maar prooi van de duivel)
- Matth 24:29 Meteen na de verdrukking van die dagen, zal de zon en maan verduisterd worden. De sterren vallen van de hemel, de krachten van de hemelen worden hevig bewogen.
- Lucas 21:25 Op de aarde zal radeloze angst zijn, de mensen zullen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die **over de wereld** komen. En dan zullen ze de Zoon des mensen zien komen. (**Opb 6:12** (Grote angst onder de volkeren van de hele wereld)
- Matth 24:33,34 Zo ook u, wanneer u AL deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is. Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan voordat al deze dingen zijn gebeurd.
- Matth 24:30 Dan verschijnt aan de hemel het teken van de zoon des mensen. De stammen van de Aarde bedrijven rouw. Alle stammen der aarde zullen Hem zien als Hij op de wolken des hemels komt met grote kracht en majesteit.
- Matth 24:31 Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij brengen Zijn uitverkorenen bijéén vanuit de gehele aarde. (Wie zijn deze uitverkorenen?)
- Rom 11 7 Wat dan? Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen; maar de uitverkorenen hebben het verkregen, en de anderen zijn verhard geworden. (Bekeerd Israël en bekeerde heidenen samen)
- 1 Kor 15:52 Bij de laatste bazuin zullen allen worden veranderd. De levenden en de gestorvenen.
- 1 Thess 4:16 Bij het geluid van een bazuin zal de Here neerdalen vanuit de Hemel. De doden zullen het eerst opstaan, en daarna de levenden.
- Opb 11:15 De laatste of 7^e bazuin klinkt, en stemmen zeiden, de koninkrijken der wereld zijn nu van onze Heer en Zijn Christus geworden. Hij zal Koning zijn voor eeuwig.
- Opb 16:15 Zie ik kom als een dief. Wees bereid. En de 7^e engel goot zijn schaal uit. En er klonk een luide stem vanaf Gods troon. Het is geschied. (Oordelen direct na komst Christus. Zie ook 2 Thess 2:1)

Eindconclusie:

- Het evangelie zal worden gepredikt in heel de wereld, en dan zal het einde zijn.
- Het geslacht dat de radeloze angst onder alle volkeren meemaakt, zal de wederkomst zien.
- De zoon van het verderf, de antichrist in persoon, zal eerst worden geopenbaard.
- In de eerste eeuw was slechts een bepaald deel onder invloed van het Romeinse rijk en verdrukking.
- De tegenstander van God zal voorspoedig zijn. Dat zien we steeds meer groeien.
- De uitverkorenen zijn niet het natuurlijke Israël, maar al Gods kinderen.
- Dat Johannes in Opb 4 een deur zag geopend, mag niet betekenen dat de gemeente hier is opgenomen.
- De 24 oudsten in Opb 4 mogen nooit zomaar met de gemeente in de Hemel worden verward.
- Pas in Opb 7 wordt de opgenomen gemeente genoemd, bestaande uit de gelovige rest van Israël, en de schare die niemand tellen kom uit alle volken. (Tussen het 6^e en het 7^e zegel.)
- De laatste bazuin is de juiste referentie voor Jezus komst en daarna de bazuinoordelen.

Henk Boertien