

Veel mensen zijn in de traditie van de kinderdoop opgegroeid, en ook hun voorouders. Het is dus heel begrijpelijk dat de kinderdoop als Bijbels wordt ervaren. Ook omdat het kind later met de belijdenis de keuze van de ouders of peetouders kan bevestigen. Als je in dit kerkelijk systeem bent opgegroeid dan neem je vaak automatisch aan dat de zogenoemde kinderdoop Bijbels gefundeerd is. En dat het te maken heeft met het verbond en de besnijdenis. Maar wat zegt de Bijbel hierover?

In de Bijbel zelf zien we de doop door volledige onderdompeling, die plaatsvindt na persoonlijke bekering op basis van je eigen geloof. Dit is de expliciete vorm die in het Nieuwe Testament wordt beschreven. De vraag is: wat zijn de Bijbelse en theologische argumenten t.a.v. kinderdoop of volwassendoop?

Onderdompeling vs. Besprenkeling

- Betekenis van het woord: Het Griekse woord *baptizo* betekent letterlijk "onderdompelen".
- In de Bijbel worden mensen ondergedompeld in water (bijv. door Johannes de Doper in de Jordaan). De doop symboliseert het begraven van het oude leven en het opstaan met Christus (**Romeinen 6:4**), wat wordt uitgebeeld door onderdompeling.
- De kinderdoop ontstond rond het jaar 250 na Chr., maar werd pas vanaf de derde eeuw een gangbare praktijk in de vroege kerk. Hoewel de volwassendoop aanvankelijk dominant was, verdedigde Cyprianus van Carthago rond 250 de doop van zuigelingen. Vanaf de vijfde eeuw werd de kinderdoop in de Kerk gebruikelijk. In de eerste eeuwen werden volwassenen op basis van hun eigen geloof gedoopt. Er zijn veel archeologische vondsten gedaan van doopbassins uit die tijd.
- Hoewel sommige tradities (zoals de Gereformeerde) besprenkeling als een geldige vorm van doop beschouwen, vaak gekoppeld aan de verbondsgedachte, noemt de Bijbel primair de onderdompeling van ouderen en geen baby's.

Doop pas na Bekering.

- In het Nieuwe Testament komt bekering *altijd* vóór de doop. Mensen lieten zich dopen als een uiterlijk teken van een innerlijke verandering (**Handelingen 2:38, 8:12, 9:18, 10:47-48**).
- De doop is een gehoorzaamheidsstap en een publieke getuigenis van geloof in Jezus Christus. Markus 16:16 zegt: "Wie gelooft en zich laat dopen, zal zalig worden."
- Het is een bewuste keuze om Jezus te volgen, wat de volwassendoop/geloofsdoop benadrukt.

Hoe zit het met besprenkeling/kinderdoop?

Bepaalde christelijke tradities (zoals de PKN of Rooms-Katholieke Kerk) dopen kinderen via besprenkeling. Zij zien de doop als teken van Gods verbond en genade, vergelijkbaar met de besnijdenis in het Oude Testament, en niet als een persoonlijke keuze. Terwijl in de Bijbels alleen onderdompeling na bekering wordt genoemd.

Hoe belangrijk is de doop? Hand 2:38 zegt het volgende:

De bekeerden vroegen wat moeten we doen? *Petrus zei: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.* Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er alleen al op die dag aan hen toegevoegd.

Hieruit blijkt dat eerst bekering blijkt, en daarna pas de doop als een eigen keuze.

Handelingen 8:12 *Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen.*

De doop vond altijd plaats op basis van persoonlijk geloof.

Handelingen 8:36 *En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: **Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.***

De doop is dus pas geoorloofd als je met je gehele hart gelooft.

1 Petrus 3:21 *acht zielen werden behouden door het water heen. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus.*

De doop is dus een teken "als vraag aan God, van een goed geweten" en de persoonlijke keuze om je oude leven af te leggen in het watergraf. En een nieuwe schepping te zijn na wedergeboorte. (Johannes 3)

Romeinen 6:3 *Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.*

Galaten 3:27 *Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.*

Kolosenzen 2:12 *U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.*

Handelingen 22:16 *En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere.*

Het is dus symbolisch afwassen van de zonde en het oude leven.

Marc 16:16 *Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.*

Dat wil niet zeggen dat wie nog niet gedoopt is, niet behouden is. Bijbels gezien, de 1^e stap na je bekering!

Op welke wijze moet gedoopt worden?

Volgens de Romeinenbrief is de doop een begraven worden met Christus en een opstaan tot een nieuw leven. **(Romeinen 6:3-4)**. Bij een begrafenis verdwijnt het lichaam geheel in de grond. Zo moet bij de doop ook het gehele lichaam onder water gebracht worden.

Hoe werd Jezus gedoopt? Door onderdompeling. **(Matthéüs 3:16)**.

Hoe doopte Johannes? Johannes doopte bij Salim, omdat daar veel water was **(Joh 3:23)**.

Hoe doopte Philippus? Beiden daalden af in het water, zowel Philippus als de kamerling. **(Hand 8:38)**.

Hoe doopte men in de eerste eeuwen na Christus?

Door onderdompeling. Opgravingen uit deze tijd en ook literatuur uit de eerste eeuwen bevestigen dit.

Wie mogen gedoopt worden?

Alleen zij die geloven in Jezus als hun Verlosser en Here. De Bijbel zegt: "*Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd*" **(Handelingen 8:37,38)**. Zij die zich waarachtig hebben bekeerd: "Bekeert u en een ieder van u late zich dopen".

De Bijbelse eindconclusie moet dus wel zijn dat:

1. De doop door persoonlijk geloof: "*Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden*" **(Marc 16:16)**. "*Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd*" **(Handelingen 8:37)**.
2. De doop moet voorafgegaan worden door bekering: "*Bekeert u en laat u dopen*" **(Handelingen 2:38)**.
3. De doop is een zich bekleden met Christus. **(Galaten 3:27)**. Kan een baby dit doen?
4. De doop is "een bede van een goed geweten tot God" **(1 Petrus 3:21)**.
5. De doop is een daad op persoonlijke keuze. Men neemt deze beslissing zelf.

Toch hoort men vaak beweren, dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is. Is dat dan niet waar? Staat er ergens in de Bijbel dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is? Maar in het Oude Testament werden de kinderen toch besneden en ontvingen op die manier het teken van het verbond met God. Wat betekent dit dan in het nieuwe verbond?

De Israëlsche jongetjes van acht dagen oud werden besneden. De meisjes uiteraard niet. Hier gaat de vergelijking met de doop dus al mank. Want bij de kinderdoop doopt men zowel jongens als meisjes.

Wat was dat verbond tussen God en Abraham?

We lezen hiervan in Genesis 17:1-8. Hierbij beloofd God aan Abram drie dingen:

- God zal ook de God zijn van zijn nageslacht.
- God zal zijn nageslacht uitermate talrijk maken.
- Zijn nageslacht ontvangt het land Kanaän tot een altoosdurende bezitting.

Als teken van dit verbond moesten de Israëlsche jongetjes besneden worden. Hoe kan dit nu toegepast worden op de doop?

Hoe moeten we **Colossenzen 2 vers 11-12** begrijpen?: "In Hem (Christus) zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vlezes, in de besnijdenis van Christus, omdat gij met Hem begraven zijt in de doop."

Hier worden toch doop en besnijdenis in één adem genoemd?

Hier wordt gesproken over een besnijdenis "die geen werk van mensenhanden is". "Het afleggen van het lichaam des vlezes". Slaat dit niet op de bekering? Ook in het Oude Testament komt dit ter sprake: "Besnijdt u voor de Here en doet weg de voorhuid van uw hart". (Jeremia 4:4). "Besnijdt dan de voorhuid uws harten en weest niet meer hardnekkig" (Deuteronomium 10:10).

Maar er staat toch in de Bijbel, dat de kinderen van een gelovige heilig zijn? "Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de man. Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, doch nu zijn zij heilig" (1 Corintiërs 7:14).

Er staat dat ze mede heilig zijn in hun bekeerde ouders. Maar ook dat ze zich moeten laten dopen?

We lezen in het Nieuwe Testament verschillende keren over gezinnen die gedoopt werden. Zouden daar nu nooit kinderen bij geweest zijn? En het gezin van Stephanus dan, dat door Paulus gedoopt is? (1 Cor 1:16)

Staat hier ook dat er kleine kinderen bij waren? Of zouden hier alleen volwassenen bedoeld zijn? Volgens de Bijbel moet ieder een eigen keuze maken. Dat kunnen Baby's niet. Zo wel, dan spreekt de Bijbel zich tegen.

En het gezin van de gevangenvaarder te Filippi? We lezen (Handelingen 16:33): ",en hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen;". Staat hier dat er kleine kinderen bij geweest zijn?

Horen de kleine kinderen er dan helemaal niet bij?

Jezus zegt zelf: "Laat de kinderen tot Mij komen" (Marcus 10:14). Hij stelde ze zelfs tot voorbeeld voor de volwassenen. Hij omarmde ze en zegende ze. Maar Hij doopte ze niet.

Dus de kleine kinderen horen wel degelijk bij het volk van God?

Zeker. Ieder wordt geoordeeld naar wat hij of zij weet. Een Baby weet nog niets. In de gemeenten, waar men de bijbelse doop in praktijk brengt en dus geen kleine kinderen doopt, draagt men ze aan de Here op. De ouders dragen in de gemeente hun kinderen aan de Here onder gebed.

Maar als de kinderen die als baby zijn besprenkelt, later belijdenis doen op basis van hun geloof, geldt dan de besprenkeling niet als doop?

De vraag is wat de Bijbel zegt. En wat de doop werkelijk betekent. Eerst bekering, dan wedergeboorte, dan neem je zelf het besluit om je oude leven te begraven. Dat zegt de Bijbel. Kun je daar omheen?

Wat zijn de voorwaarden? Van ganser harte in de Here Jezus geloven als je persoonlijke Heiland en Heer. (Handelingen 8:37). Daarna je met heel je hart bekeren tot de Here (Handelingen 2:38). En als men aan die voorwaarden heeft voldaan je laten dopen op de Bijbelse wijze. En nu, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen, onder aanroeping van zijn naam" (Handelingen 22:16).