

Is de kerk in de plaats van Israël gekomen, een vervangingstheologie ?

Nee, dat is absoluut dus niet wat de Bijbel zegt!!! Het Nieuwe Testament legt het duidelijk uit:

Efeze 2:11 *Bedenk daarom dat u die eerst heidenen was in het vlees en onbesneden, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen Rom. 9:4 Maar NU die beiden één gemaakt heeft. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers (van Israël) de heiligen en huisgenoten van God.*

Wij zijn dus NIET in de plaats van Israël gekomen, maar we zijn nu INGEVOEGD in het Israël zoals God bedoeld en zoals Paulus dus uitlegt in de Romeinen brief. Christenen uit de heidenen zijn mede burgers van Israël geworden. Maar wat zegt het Oude Testament hier dan over?

Jesaja 44:3 *Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen. De een zal zeggen: Ik ben van de HEERE, een ander zal zich noemen met de naam Jakob, weer een ander zal met zijn hand schrijven: Van de HEERE, en de ere naam Israël aannemen.*

Dat is precies zoals Paulus het uitlegt. Hij zegt wat er met "Jood" wordt bedoeld in Gods Koninkrijk.

Romeinen 2:28 *Want niet hij is Jood die het in het openbaar is.*

En wat bedoelt Paulus als hij zegt dat slechts een deel van Israël behouden zal worden?

Romeinen 9:27 *En Jesaja roept over Israël uit: Al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand van de zee, slechts het overblijfsel zal behouden worden.*

Romeinen 11:7 *Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard.*

Romeinen 9:25 *Ik zal Niet Mijn-volk noemen: Mijn volk. En de Niet-geliefde: Geliefde.*

Wie behoren tot Israël in het Oude Testament? Wat zegt God zelf hierover?

Ezechiël 47: *Die onder u verblijven en die onder u kinderen verwekt hebben; dezen zul je als onder de Israëlieten geboren beschouwen; ze zullen samen in alles delen in de stam waarbij ze ingedeeld zijn.*

Toen de Israëlieten Egypte verlieten, waren er Egyptenaren die mee wilden gaan met hen. In **Exodus 12:49** zegt YHVH: "Eén wet is er voor de ingezetene en voor de vreemdeling die te midden van u verblijft."

De vreemdelingen namen de ere naam Israël aan, en werden medeburgers! Jezus was geen volbloed Israëliet, Zijn voorgeslacht kwam uit heidense stammen. Zie Tamar, Rachab, Ruth en Batseba.

Paulus zegt in Gal 3:29 *Want u (ex-heidenen) bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Het is niet van belang dat men Jood is of Griek is! Als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht!*

Jesaja 41:8 *zegt: Maar u, Israël, Mijn dienaar, u, Jakob, die Ik heb verkozen, het nageslacht van Abraham.*

Lucas 1:32 Hij (Jezus) zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid. (Wij zijn IN Jacob)

Jesaja 49:3 *zegt zelfs dat Jezus "Gods knecht Israël" zal zijn in plaats van de weggehouden stam. De Bijbel zegt dat Jezus "Israël" genoemd wordt. Paulus zegt in Kol 1:18: Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente.*

Een Bijbels feit is:

- De gelovigen in Jezus zijn Abrahams nageslacht) (Gal 3:7)
- Een jood van nature is Bijbels gezien geen echte jood zegt Paulus. (Rom 2:28)
- **Romeinen 10:12** Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek.
- Niet hij is een Jood, die het uiterlijk is. Maar hij is een Jood die het in het verborgen is. **Rom.2:28.**
- Jezus is koning van dit Israël zoals God heeft bedoeld. Hij zelf is de wortel. (Jesaja 44:3)
- Ingevoegde heidenen ontvangen de erenaam Israël zegt **Jesaja 44:3.**
- **Efeze 2:11** Niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar **medeburgers (van Israël)** Geen onderscheid!
- Van het natuurlijk Israël zal slechts het overblijfsel worden behouden (Rom 9:27 en Jes 3)
- **Rom 11:25** Als ook de volheid van de heidenen is binnengegaan, dan is heel Israël zalig geworden.
- Jezus kwam voort uit niet Israëlitische vrouwen zoals **Tamar, Rachab, Ruth en Batseba,**
- **Jesaja 49:3** zegt zelfs dat **Jezus “Gods knecht Israël”** zal zijn in plaats van de weggehouden stam.

Jesaja 49:1-3,5 *Luister volken van ver! De HEERE heeft Mij geroepen van de moederschoot af, Hij heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Knecht Israël, 5 Nu zegt de HEERE, Die Zich Mij vanaf de moederschoot tot Knecht heeft geformeerd om Jakob tot Hem terug te brengen, maar Israël zal zich niet laten verzamelen.*

Dus zoals Paulus zegt, benoemt God zelf ook dat het natuurlijke Israël zich niet laat verzamelen. **Jes 49:5**

Deut 28:43: *De vreemdeling in uw midden, zal hoger boven u uitstijgen, maar u zult lager en lager neerdalen.*

Lucas 1:32 *Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.*

Wat is dan het huis van Jacob?

Rom 9:4 : *...die beiden één gemaakt heeft. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van (Israël) de heiligen en huisgenoten van God.*

Efeze 2 *Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en onbesnedenen, dat u in die tijd zonder Christus was. Vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen. (nu medeburgers, geen verschil)*

Ezechiël 47: *Die onder u verblijven en die onder u kinderen verwekt hebben; dezen zul je als onder de Israëlieten geboren beschouwen!*

Iedereen die de voorwaarden van de verbonden volgt en zich onderwerpt aan Gods wet en verbond, worden geteld als IN Jakob zijn, dit staat duidelijk in Jesaja 56:2-8, en de Romeinenbrief. Er staat dat geheel Israël behouden wordt als ook de volheid der heidenen is binnengegaan.

Romeinen11:25 *Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen* is binnengegaan. En zo (op deze wijze) zal heel Israël zalig worden. (samen met de “volheid” van de heidenen en de bekeerde rest uit Israël)*

- *Uit de heidenen zal een rest behouden worden. **Ook Israël wordt niet als volk in zijn geheel behouden. Een rest zal behouden worden’ (Rom 9:27).** Zij zijn samen met de bekeerden uit Israël de zonen van God die aan het beeld van Jezus gelijk geworden zijn (Op.11:1-5).*

De kerk heeft Israël dus niet vervangen, maar we zijn ingevoegd in het Israël van God.

Het volk van God (het Israël van God) (Rom 9:6b; Gal 6:14-16) gedurende de oudtestamentische periode:

- werd niet beëindigd (bij de eerste komst van Christus)

- en **ook niet vervangen** (door de Kerk/Gemeente van het Nieuwe Testament),
- maar werd voortgezet in het volk van God (de Gemeente van God) (1 Korinthe 1:2) **Vervulling in Jezus !**