

Last reformation onbijbels? Onderzoek het zelf.

Zij zeggen:

- Door de doop zullen hun zonden vergeven worden, zullen de demonen worden uitgedreven en zullen ze de Heilige Geest ontvangen, met de gave van tongentaal? Een gelovige ontvangt de Heilige Geest direct na de wedergeboorte. Efeze 1:13 zegt hierover: ‘In Hem bent u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte.’
- Is het niet opvallend dat Sondergaard niet spreekt over een bewustwording en overtuiging van zonden door de Heilige Geest?
- Is het Bijbels om tot geloof te komen vanuit het verlangen om God te ervaren.
- Is het Bijbels om te kickstarten, en mensen zomaar de handen op te leggen? De Bijbel waarschuwt duidelijk om niet zomaar de handen op te leggen (1 Tim.5:22)

- Is het zo dat pas 5 maanden na de ervaring die hij heeft meegemaakt iemand een wedergeboren christen wordt?
- Volgens zijn eigen zeggen komt Sondergaard vijf jaar na zijn wedergeboorte tot de conclusie dat hij geen vrucht draagt. Maar wat zegt de Bijbel over vrucht dragen? Deze conclusie dat hij geen vrucht draagt trekt hij omdat hij geen mensen ziet genezen, vrij komen, (van demonische gebondenheid) of gered worden.
- Sondergaard moest van God een boek schrijven. In die periode spreekt God tot hem en geeft hem dat hij een boek zal gaan schrijven. Het boek wat Sondergaard geopenbaard krijgt door ‘God’ heet: “The sound doctrine” (De betrouwbare leer).

- Klopt het en betekent het dat, wanneer we de boeken The sound Doctrine en The Last Reformation die Sondergaard schreef en The Pioneer School afwijzen, we een gebod van God zelf naast ons neerleggen en Hem ongehoorzaam zijn.? Want dit is toch volledig zoals God zegt. Of moeten we de Bijbel volgen?
De Bijbel zegt echter iets anders: ***Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. 2 Tim.3:16-17***

- Het onderwijs van Sondergaard is echter op vele punten in strijd met wat de Bijbel leert. In zijn les zegt hij: “De doop redt”. Volgens hem ontvang je vergeving van zonden op het moment dat je gedoopt wordt. **Dit is niet wat de Bijbel leert.** Als we pas vergeving van zonden ontvangen bij de doop, dan is het onze keuze en inspanning waardoor we gered worden. De Bijbel leert dat we gered worden uit genade, om niet, opdat niemand zal roemen.

- Zijn visie op de doop is een openbaring die hij van God heeft gekregen nadat hij Romeinen 6,7,8, bestudeerde. In Romeinen 6 schrijft Paulus dat we in Zijn dood gedoopt zijn. Hierdoor werd het voor Sondergaard duidelijk dat we door de doop vrij zijn gekocht van de wet. Zonder de doop bent u onder de wet en heeft u geen vergeving ontvangen van zonden. Wanneer dit zo zou zijn, hoe kan het dan dat Paulus, die zich tot het uiterste inspande om mensen te overtuigen van de waarheid van het evangelie, hier niet over spreekt.

- Daarnaast zou Sondergaard ook in de hemel zijn geweest of het was de nieuwe aarde, daar twijfelt hij over. Nadat hij in de hel was geweest wilde hij dolgraag ook de hemel zien. Hier zag hij onder andere hoe Jezus het huis bouwde (naar Johannes 14:1-4). Hij zag dat het huis bijna af was en daarom weet hij nu zeker dat Jezus bijna terugkomt.(4)
- De Bijbel zegt; eerst verootmoediging en belijden van je zonde. Mensen denken als ze iets ervaren, dat ze dan op de goede weg zijn. Maar de duivel laat mensen ervaren.

Is de doop een soort wondermiddel, dat zo snel mogelijk plaats moet vinden nadat mensen zijn genezen na gebed op straat? Door de doop zullen hun zonden vergeven worden, zullen de demonen worden uitgedreven en zullen ze de Heilige Geest ontvangen, met de gave van tongentaal? Staat dit in de Bijbel.

Is het zo dat: iemand redding, bevrijding, verlossing en de Heilige Geest ontvangt door de doop. Een gelovige ontvangt de Heilige Geest direct na de wedergeboorte. Efeze 1:13 zegt hierover: 'In Hem bent u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte.'

Is het niet opvallend dat Sondergaard niet spreekt over een bewustwording en overtuiging van zonden door de Heilige Geest? Is het Bijbels om tot geloof te komen vanuit het verlangen om God te ervaren. Nadat bij hem de handen waren opgelegd ervoer hij, naar zijn idee, Gods aanwezigheid.

Is het Bijbels om te kickstarten, en mensen zomaar de handen op te leggen? De Bijbel waarschuwt duidelijk om niet zomaar de handen op te leggen (1 Tim.5:22)

Dat in deze kerk in tongen werd gesproken is geen bewijs dat dit een Bijbelgetrouwe gemeente is, in occulte kringen spreekt men ook in tongen. Het is mogelijk dat er sprake is van een valse leer, omdat er samen met de ervaring dat iets als een vuur door zijn lichaam ging Dit wijst er eerder op dat hier een ander evangelie werd verkondigd, en dat hij door het opleggen van handen ook een andere geest kan hebben ontvangen.

Pas na de ervaring die hij heeft meegemaakt wordt hij 5 maanden later (volgens eigen zeggen) een wedergeboren christen.

Volgens zijn eigen zeggen komt Sondergaard vijf jaar na zijn wedergeboorte tot de conclusie dat hij geen vrucht draagt. Maar wat zegt de Bijbel over vrucht dragen? *Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.* Gal.5:22

Deze conclusie dat hij geen vrucht draagt trekt hij omdat hij geen mensen ziet genezen, vrij komen, (van demonische gebondenheid) of gered worden. Hierop besluit Sondergaard om 40 dagen te vasten. In deze periode spreekt God tot hem en geeft hem dat hij een boek zal gaan schrijven. Het boek wat Sondergaard geopenbaard krijgt door 'God' heet: "The sound doctrine" (De betrouwbare leer).

De Bijbel zegt ook dat er in de eindtijd satanische krachten vrij komen doordat satan als een engel des lichts opereert, en geweldige krachten openbaart, gepaard met genezingen.

Nadat hij het boek af heeft moet hij wachten met publiceren totdat God hem bijna 3 jaar later de opdracht geeft het te publiceren. Sondergaard ontving de opdracht om nogmaals een boek te schrijven, deze keer met de titel: 'The Last Reformation' en te starten met The Pioneer School. **Hierna kwam alles in een stroomversnelling.**

Als wat Sondergaard hier zegt klopt, dan betekent dit dat, wanneer we de boeken The sound Doctrine en The Last Reformation die Sondergaard schreef en The Pioneer School afwijzen, we een gebod van God zelf naast ons neerleggen en Hem ongehoorzaam zijn. Naar mijn idee kunnen we uit wat Sondergaard zegt de conclusie trekken dat de bediening die hij heeft een directe opdracht van God is, om te onderwijzen en op te voeden in geloof.

De Bijbel zegt echter iets anders: ***Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. 2 Tim.3:16-17***

Het probleem met zijn onderwijs is echter dat hij aan Bijbelse betekenissen een hele andere geeft. Juist doordat hij zich enerzijds uitspreekt tegen bepaalde on-Bijbelse populaire standpunten neemt men de dingen die hij onderwijst aan als in lijn met de Bijbel.

Via internet kan men door middel van de Pioneer School 2) 20 lessen volgen waardoor men opgroeit in geloof en discipelschap. Het onderwijs is vooral gericht op het doen van wonderen en tekenen, zieken te genezen en demonen uit te drijven. Dit is dan ook wat Sondergaard beschouwt als discipelschap.

Het onderwijs van Sondergaard is echter op vele punten in strijd met wat de Bijbel leert. In zijn les zegt hij: "De doop redt". Volgens hem ontvang je vergeving van zonden op het moment dat je gedoopt wordt. **Dit is niet wat de Bijbel leert.** Als we pas vergeving van zonden ontvangen bij de doop, dan is het onze keuze en inspanning waardoor we gered worden. De Bijbel leert dat we gered worden uit genade, om niet, opdat niemand zal roemen.

Zijn visie op de doop is een openbaring die hij van God heeft gekregen nadat hij Romeinen 6,7,8, bestudeerde. In Romeinen 6 schrijft Paulus dat we in Zijn dood gedoopt zijn. Hierdoor werd het voor Sondergaard duidelijk dat we door de doop vrij zijn gekocht van de wet. Zonder de doop bent u onder de wet en heeft u geen vergeving ontvangen van zonden. Wanneer dit zo zou zijn, hoe kan het dan dat Paulus, die zich tot het uiterste inspande om mensen te overtuigen van de waarheid van het evangelie, hier niet over spreekt.

Paulus zegt; Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. 1Kor.1:14-17

Het onderwijs van Sondergaard met betrekking tot bekering en doop, haalt het offer van de Here Jezus naar beneden. Hij kocht ons vrij, Hij droeg onze zonde, en door het geloof in Hem zijn we gerechtvaardigd. Voor alle duidelijkheid, de doop is niet afgeschaft, het is niet louter symboliek, maar **vergeving van zonden en redding ontvangen we niet bij de doop, maar door het geloof in de Here Jezus.**

Na bekering en waterdoop moet men de doop met de Heilige Geest ontvangen, dan is de redding compleet. De doop met de heilige Geest zoals Sondergaard dit leert is de

charismatische visie hierop. Door middel van het opleggen van handen, men mag hier ook zelf bidden, wordt er gebeden voor de vervulling met de Heilige Geest. Hierna ontvangt men (meestal) de gave van tongentaal, aldus Sondergaard. **Is dit Bijbels?**

In zijn les over de doop met de Heilige Geest spreekt Sondergaard over een gebeurtenis die hij meemaakte. Voordat hij naar een bijeenkomst ging, bad hij in tongen. Dit om zo dichterbij God te komen en te weten wat God wilde dat hij zou zeggen. Deze charismatische kijk op tongentaal is in strijd met de Bijbel. Terwijl Sondergaard in tongen bidt krijgt hij een visioen van wat hij zal gaan doen op de bijeenkomst. Hij zag in dit visioen een man met een slechte schouder, Sondergaard bewoog zijn arm (zie les 11) en de man genas. Daarna hoorde hij iets achter zich, draaide zich om, stak een vinger in iemands oor en die persoon genas ook. Eenmaal op de school aangekomen, gebeurde precies dat wat hij had gezien in zijn “visioen”.

Toen hij klaar was met zijn spreekbeurt moest hij zich haasten naar zijn eigen klas waar hij onderwijs zou krijgen. Hij rende naar zijn klaslokaal. Hij voelde dat hij sneller rende als de Heilige Geest, en dat Die hem inhaalde. Eenmaal in het lokaal werden de namen opgenoemd door de leraren. Toen de naam van Sondergaard werd genoemd sprong er een man op. Hij begon hevig te schreeuwen, rende uiteindelijk weg en is nooit meer op de school geweest. Dit kwam, aldus Sondergaard, omdat deze man bezeten was van een demon en hij (Sondergaard) vervuld was van de Heilige Geest en dat daardoor dit gebeurde.

Daarnaast zou Sondergaard ook in de hemel zijn geweest of het was de nieuwe aarde, daar twijfelt hij over. Nadat hij in de hel was geweest wilde hij dolgraag ook de hemel zien. Hier zag hij onder andere hoe Jezus het huis bouwde (naar Johannes 14:1-4). Hij zag dat het huis bijna af was en daarom weet hij nu zeker dat Jezus bijna terugkomt.(4)

Deze beweging is opgericht in 2011, maar heeft in zeer korte tijd al een verwoestend werk verricht onder christenen.

The Last Reformation voorziet in een behoefte. Het moet gebeuren, we moeten het zien, ervaren beleven. De Bijbel roept echter op om nuchter en waakzaam te zijn. Dat geldt ook voor The Last Reformation. Het is een dwaalleer die velen misleidt en wegtrekt van het Bijbelse geloof in de Here Jezus.

3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars vergaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; 4 En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabels.2 Tim.4:3-4

Moreover, the people approached by the disciple, in quest for healing, will have to turn back and go in the very same condition. Now, how about the testimony? One could of course ask the question of the acting Holy Spirit. Nothing resists the Holy Spirit and the name of the Lord Jesus Christ. The whole thing is to really have received it and to be absolutely certain about it. On the other hand, « chasing down » the sinner in the streets in any context is not given to everyone.

This is where I would like to go back to the concept of systematization, which is yet in opposition of what Torben says. The movement has come up with a “miracle” recipe which consists of assembling perfect little disciples with the same attributes without taking into account that everyone is different and that there can be a variety of gifts and an abundance of

spiritual skills. Clearly, not everyone is called to go out in the streets, just as not everyone is forced – unfortunately – to speak in tongues at the very moment of the baptism of the Holy Spirit. For example, Torben's wife is more devoted to a « home » ministry than to serial kickstarting. The lambda kickstarter actually supports a pressure so to follow a mold at any cost, and forces himself/herself not to disappoint his/her TLR trainers. It is not surprising that, in the end, a fresh kickstarter, even very sincere, will find himself/herself in the complex situation where he is confronted with a seriously ill person (Parkinson's disease for instance) and will end up completely disarmed after a lot of unsuccessful prayers and impositions of ineffective hands.

Once their « training[4] » is over, these fresh brothers and sisters in faith are being separated from the communion in which they have lived their first experience of discipleship of Christ in order to return home, full of fervor. The second problem is that, once at home, the kickstarters are left to their own devices and have almost no one to relate to. How about fraternal communion? How to discern the good from the evil when you are a fresh believer? Where to find people who believe and practice the same lessons taught at the Last Reformation? There is of course a world map on the official website of the Last Reformation showing where the confirmed (and unconfirmed) disciples can be found[5]. This map is a very good deal for the people eager for contacts in their own area. But it also carries many risks. The map may not be actual or accurate; contacts may appear but their contact information are not valid. Another recurring problem; some will use the map for their own purposes which may have no connection to The Last Reformation or to Christianity whatsoever. Warning: impostors! And how about the isolated kickstarters who unfortunately are living in remote areas? How to maintain a regular contact, grow and strengthen together? Many recently kickstarted going back home are complaining about the lack of contact, fellowship and so on. Finding a nearby church is another risk to run when you know the condition of nowadays churches. And returning to kickstart seminars is an option that ends up being expensive and artificial.

This note will finish with a very personal feeling about the story of close relatives. The Last Reformation uses physical healing as the « gateway » to evangelism. But people attending the kickstart seminars at the Jesus Hotel also receive healing if they ask for it. In order to make examples, allow kickstarters to practice and other people to witness, a handful of sick people with all kinds of diseases and troubles can ask to be healed, whether it is a cold, a backache, or Parkinson's disease, as Mark ch.16 says « they will lay hands on the sick, and the sick will be healed » without distinction. Three times (at least), two of my relatives received prayers with hands laid on them and speaking in tongues. Each time the result was negative. And each time the guilt gets added to the illness. Guilt for not having enough faith, not being worthy of healing, having an illness that is too serious or too advanced, not being able to satisfy the prayer of one or more disciples who have come to the bedside of the person in need. Then comes the sadness and disappointment of having to go back home still sick, with no improvement, despite all the beautiful promises of healing yet encouraging depicted in the videos. How are you supposed to go kickstart on the streets when you are still sick yourself? Wasn't Jesus healing ALL the sick people He met? Has the Holy Spirit changed over the centuries?

And you, what do YOU think?

[1] <http://www.ladernierereforme.fr/presentation/last-reformation/>

[2] By « there » I mean at the Jesus Hotel on Aalborg, Denmark, aka the headquarters of The Last Reformation.

[3] <https://www.youtube.com/watch?v=m1est65LcdI> and <https://thelastreformation.com/> .
Especially the official YouTube channel of The Last Reformation
https://www.youtube.com/channel/UCJXcYb9zYJ8_QA3Bcg5Fe2g

[4] Kickstart weekends and 3-week PTS (Pioneer Training School).
<https://thelastreformation.com/events/>

[5] <https://map.thelastreformation.com/>

I believe you and Martine speak of Torben Søndergaard as the main man in “The Last Reformation.” Let’s consider him and his works. We know that healings can appear to come by some people like Kathryn Kuhlman, William Branham, Kenneth Hagin, Oral Roberts, Benny Hinn, Paul Johnson, Todd Bentley, and so many others in the present day, but upon follow-up, it is very difficult, if not impossible, to find true, lasting, certainly miraculous, healings. I personally don’t know of one bona fide man of God among them and their ilk by whom God has expelled devils or healed anyone today, though many claims are made. Many of these faith healers not only claim to perform healings and cast out devils, they identify with and praise one another.

The Lord Jesus Christ does not promote a “last reformation.” God isn’t in the business of reforming the old any more than wineskins are reformed to contain new wine, and He will never put new wine in old wineskins. Torben’s movement, like so many others, will come, perhaps even grow out of all the publicity and sensationalism, and then go. Same old, same old. True, he has some good things to say, as most of them do, but it’s for naught.

Look, one day I may discover I’ve been wrong, after all, about some or even several persons. I keep watching for opportunities to give credit where credit is due, and to acknowledge any person out there as being led and directed by God to do His work. After all, many of them speak true things and I have no doubt whatsoever that many are sincere.

Yet every time I step out to speak of them assuming there’s something truly of God happening, I discover I was hasty and plain wrong. I also discover that they would almost certainly have little to do with us or our doctrine. I find that those who I would expect to be friends in Christ turn out to have an agenda other than the Lord Jesus Christ. They don’t hear our words.

I see where Torben is quite well received by many nominal Christian churches, but would they receive us? I don’t know of one that would if they knew our doctrine.

Yet, didn’t they receive Jesus in the synagogues in His day of flesh? Yes, some did at first, then once His message was known, they rejected Him and His disciples and even sought to kill them. Does that mean they shouldn’t have gone to those synagogues (“churches”)? No. Does it mean that if we expect rejection we therefore shouldn’t go to churches to preach? No. But we must all go where and when we’re given to g