

**Jak 1:13.** Daar staat dat God niemand verzoekt. Nee, Jak 1: 14, het komt voort uit ons eigen hart, begeerten! Waarom staat er dan “en leidt ons niet in verzoeking als God dat niet wil en doet.” **Math 6:13**

Wie brengt ons tot de verzoeking? Het is dan onze eigen keuze of we de verlokking willen volgen.

We moeten blij zijn met verzoeken, want we weten dat de beproeving van ons geloof volharding geeft. Jezus werd verzocht zoals wij. Maar Jezus maakte de juiste keuzes. **Lezen Math 4:1**

Israël zou het beloofde land binnengaan maar ze kregen reuzen op hun weg. Ze werden op een andere manier verzocht. Ze kregen de opdracht te verspieden. Goed opletten wat je tegenkomt op je weg. Bolwerken slechten.

- Verzoeking met allerlei lusten.
- Verzoeking met dingen die op onze weg komen.
- Verzoeking door omstandigheden op onze weg.
- Verzoeking door ziekte.

Het woord dat met verzoeking vertaald is, kan doelen op een beproeving en op een verleiding. Beproeving ontvangen we uit de hand van God, verleiding is het werk van satan.

**Lucas 4:13** En als de duivel alle **verzoeking** voleindigd had, week hij van Hem voor een tijd.

**Hand 5: 3** En Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de **satan** uw hart vervuld, dat gij den Heiligen Geest liegen zoudt, en onttrekken van den prijs des lands?

Conclusie: Mensen zijn zeer geraffineerd.

2 Korintiërs 10:5 Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn.

Bolwerken = strijd in ons leven tegen bolwerken zoals, valse redeneringen, alles wat tegen God ingaat, WIJZELF nemen elke gedachte gevangen. Wie geeft die gedachten?

**Lucas 8: 13** En die op de steenrots bezaaid worden, zijn dezen, die, wanneer zij het gehoord hebben, het Woord met vreugde ontvangen; en dezen hebben geen wortel, die maar voor een tijd geloven, en in den tijd der **verzoeking** wijken zij af.

**Lucas 11:4** En vergeef ons onze zonden; want ook wij vergeven aan een iegelijk, die ons schuldig is. En leid ons niet in **verzoeking**, maar verlos ons van den boze.

**Lucas 22: 46** En Hij zeide tot hen: Wat slaapt gij? Staat op en bidt, opdat gij niet in **verzoeking** komt.

**Opb 3: 10** Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der **verzoeking**, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

**Vraag: Waar staat wat de duivel doet?**

**Marcus 4: 15** En dezen zijn, die bij den weg bezaaid worden, waarin het Woord gezaaid wordt; en als zij het gehoord hebben, zo komt de **satan** terstond, en neemt het Woord weg, hetwelk in hun harten gezaaid was.

**Joh 13:27** En na het eten, toen voer de **satan** in hem. Jezus zei tot hem: Wat gij doet, doe het haastelijk.

Satan is de dief die rooft. Hij kijkt of je huis goed is beveiligd. Als hij een gaatje vindt dan breekt hij in. Jij verzoekt de duivel dan door hem ruimte te geven en de mogelijkheid om in te breken.

**LEZEN: JOHANNES 10:10** "De dief komt niet dan om:

- te stelen en te slachten en te verdelgen

Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed." (Johannes 10:10)

Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht..." (2 Korinthe 11:14)

"Wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel verbreken zou..." (1 Johannes 3:8)

Onderwerpt u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vluchten..." (Jakobus 4:7)

### Vraag: Hoe moeten wij weerstand bieden?

- Ramen en deuren sluiten. Huis beveiligen. Geestelijke wapenrusting aan.
- Zorgen dat de Heilige Geest in ons kan wonen, doordat we ZELF de juiste keuzes maken.

**Johannes 8:31, 32:** *...indien gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk mijn discipelen, en gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Gehoorzaam zijn.*

**Spreuken 4:23 staat:** *"Bewaar uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens."*

**Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten..." (Efeze 6:12)**

**1 Korintiërs 10:13** "gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt."

**Jakobus 1, vers 3** want u weet dat de **beproeving** van uw geloof volharding teweegbrengt.

**1 Petrus 4, vers 12** Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw **beproeving** dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam.

**Deuteronomium 4, vers 34** Of heeft God ooit getracht om voor Zich een volk uit het midden van een ander volk weg te halen, met **beproevingen**, met tekenen, met wonderen en met strijd, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met grote ontzagwekkende daden, zoals de HEERE, uw God, dat alles met u in Egypte voor uw ogen gedaan heeft?

**Deuteronomium 7, vers 19** de grote **beproevingen** die uw ogen gezien hebben, de tekenen, de wonderen, de sterke hand en de uitgestrekte arm waarmee de HEERE, uw God, u uitgeleid heeft. Zo zal de HEERE, uw God, doen met al de volken voor wie u bevreesd bent.

**Deuteronomium 29, vers 3** de grote **beproevingen** die uw ogen gezien hebben, die grote tekenen en wonderen.

**Ezechiël 21, vers 13** want er is **beproeving**.

**2 Korinthe 8, vers 2** namelijk dat, te midden van veel **beproeving** door verdrukking, de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid.

**Galaten 4:14** En toch hebt u mijn **beproeving**, die in mijn lichaam plaatsvond, niet veracht of verafschuwd, maar ontving u mij als een engel van God, ja, als Christus Jezus.